

**Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο  
«Ιαματική»**



**44ος Διεθνής Ταχυδρομικός  
Διαγωνισμός σύνταξης επιστολής  
από νεαρά πρόσωπα - 05/11/2014**

**Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων – Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  
Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση – UNESCO**

**Νικολέτα Αβερκίου**

**Στ' Τάξη**

**2014 – 2015**

Επιστολή: Περιγράψω τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ήθελα να μεγαλώσω

Από: Ειρήνη Χρυσοβαλάντη

Δημοκρατίας 16

Λάρνακα

Κύπρος

Πρός: Debbie Ryan

California 5

Los Angeles

5 Φεβρουαρίου, 2015

Αγαπημένη μου Debbie,

Έχει περάσει καιρός να μιλήσουμε. Τι κάνεις; Όλα καλά; Θα ήθελα να μοιραστώ με εσένα τις σκέψεις μου σχετικά με τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ήθελα να μεγαλώσω. Αλλά μετά από εμένα θα ήθελα πολύ να μου γράψεις και εσύ για τα όνειρα και τους προβληματισμούς σου.

Όλοι λένε πως όταν πεθάνεις θα πας στον παράδεισο ή στην κόλαση. Άραγε όμως η κόλαση δε μοιάζει κάπως με τον κόσμο που ζούμε τώρα: χωρίς πολλά δάση, λουλούδια και γενικά με μολυσμένο και απογυμνωμένο περιβάλλον; Δηλαδή ακόμη λίγο και όλα αυτά θα εξαφανιστούν και θα αντικατασταθούν με πλαστικά που θα δουλεύουν με ρεύμα ή με μπαταρίες. Ναι, θα είναι ωραίο τοπίο, αλλά ψεύτικο, φτιαχτό, δεν θα έχει γνήσια, αληθινή ομορφιά, καθαρό οξυγόνο.

Κι όμως, όλα αυτά τα είχαμε απλόχερα. Ο Θεός μας έπλασε κι μας έδωσε όλα τα καλά και τις ευλογίες, αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Τα εκμεταλλευόμαστε απλά για να εξυπηρετείται πάντα το δικό μας συμφέρον. Εμείς πολύ συχνά, χωρίς να μας βλάψει κάποιος, προβαίνουμε σε πολύ άσχημες πράξεις για εξασφαλίσουμε προσωπικό κέρδος κι κάπως έτσι γκρεμίζεται η συνεργασία και η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας.

Καθημερινά όταν ανοίγουμε την τηλεόραση ακούμε ότι έγινε θανατηφόρο δυστύχημα, ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα δάσος κοντά σε κατοικημένη περιοχή ή ότι φανατικοί οπαδοί των ομάδων συμπεριφέρονται βία στο γήπεδο. Το χειρότερο είναι οι Τζιχαντιστές που έρχονται από διάφορες χώρες για να σκοτώσουν αθώο κόσμο. Αν συνεχίσουμε έτσι, κανείς δεν θα χαμογελά πλέον, αφού κανένας δεν θα σέβεται, ούτε θα υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή. Δεν θα ήθελα με τίποτα να νιώσω τη φρίκη του πολέμου ή να βρεθώ πρόσωπο με πρόσωπο με όπλα, στρατό και με κακή πρόθεση. Πόση κακία μπορούν να κρύβουν στην ψυχή τους, πόση οργή είναι μαζεμένη στην καρδιά τους;

Κλείσε τα μάτια σου κι ζωγράφισε τον κόσμο που ονειρεύομαι να μπορούσα να μεγαλώσω. Θα ήθελα να μεγαλώσω σε ένα κόσμο γεμάτο χρωματιστά, χαρούμενα όνειρα και πολλή πολλή αγάπη. Συμπόνια για το κάθετι ζωντανό. Ο κόσμος αυτός να είναι γεμάτος με πράσινο, λουλούδια, δέντρα κι γενικά να υπάρχει άφθονος και ανεξάντλητος φυσικός πλούτος. Χωρίς ηλεκτρονικά και υπερσύγχρονες συσκευές, αυτά είναι μάλλον περιττά. Αλλά, με αληθινή φιλία, αγάπη, με μεγάλες οικογένειες που να ζουν αγαπημένα. Να μην υπάρχει αναλφαβητισμός, αλλά δωρεάν εκπαίδευση για όλους. Οι άνθρωποι με τη δύναμη της γνώσης να δημιουργούν, να μοιράζονται και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Φαντάζομαι ο κόσμος μου να είναι γεμάτος χαρά. Χωρίς πολέμους, βία και κακοποιήσεις. Ο κόσμος είναι ένα κομμάτι της γης και όχι η γη ένα κομμάτι στο έλεος του ανθρώπου. Έτσι, ονειρεύομαι το πρόβλημα της τρύπας του όζοντος να αντιμετωπιστεί, η ατμόσφαιρα να είναι καθαρή από ρύπους και το οξυγόνο να ρέει άφθονο στους πνεύμονές μας. Να απαγορεύεται το κυνήγι και να μην σκοτώνουμε τα αθώα ζώα. Τα σκουπίδια να μην μολύνουν τη γη, αλλά να επαναχρησιμοποιούνται με ανακύκλωση ως άλλα πράγματα. Όλοι θα έχουν στέγη, ακόμη κι οι φτωχοί να βρίσκουν παρηγοριά και ανακούφιση στην καλοσύνη των συνανθρώπων τους. Οι άνθρωποι δε θα είναι καθόλου εγωιστές, αλλά θα μοιράζονται ό,τι έχουν με τους λιγότερο τυχερούς.

Φαντάζομαι ένα κόσμο όπου ο κάθε άνθρωπος θα εκφράζεται ελεύθερα και θα είναι σεβαστός. Να υπάρχουν σχολεία που θα καλλιεργούν τα ταλέντα των παιδιών και θα αξιοποιούν τις κλίσεις και ικανότητες τους, ώστε να μπορούν να μάθουν τα πάντα γι αυτό που αγαπούν. Επίσης να υπάρχουν πολλά, μεγάλα πάρκα με παιχνίδια, σε κάθε γειτονιά, ώστε μικροί και μεγάλοι να είναι σε επαφή με τη φύση και να χαίρονται τις ομορφιές της. Ακόμη και οι θεραπείες για τις αρρώστιες (καρκίνο, διαβήτη κ.λ.π) να παρέχονται δωρεάν, ώστε όλος ο κόσμος να έχει δικαίωμα στην υγεία. Ο κόσμος μου θα είναι γεμάτος ζωή και ζώα. Θα τρώμε υγιεινά, χωρίς μεταλλαγμένες και βλαβερές τροφές. Φυσικά θα ήταν ακόμη καλύτερα να τρώμε κάθε είδους λιχουδιά και να θεωρείται θρεπτική αντί ανθυγιεινή! Να υπάρχουν μόνο μικρά χωριά κι όχι μεγαλουπόλεις και εργοστάσια που μολύνουν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα. Επιπρόσθετα να υπάρχουν δάση μέσα στα οποία θα υπάρχουν κατασκηνωτικοί



χώροι, εκδρομικοί χώροι, ζωολογικά πάρκα, πάρκα για παιχνίδι, σπιτάκια για διακοπές στη φύση. Να δημιουργηθούν πολλά σημεία θέας και μονοπάτια της φύσης ώστε όλοι να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν πανίδα και χλωρίδα του τόπου τους.

Αυτά έχω να σου πω κι ελπίζω να μη συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς και να καταντήσουμε στο μέλλον να μένουμε σε ένα διαστημόπλοιο για να μπορέσει να καθαριστεί η γη μας. Τώρα είναι η σειρά σου να μου πεις πως θα ήθελες να είναι ο κόσμος που θέλεις να μεγαλώσεις. Είμαι σίγουρη πως θα μου αρέσει!!!

Φιλιά,

Ειρήνη