

**Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο  
«Ιαματική»**



**44ος Διεθνής Ταχυδρομικός  
Διαγωνισμός σύνταξης επιστολής  
από νεαρά πρόσωπα - 05/11/2014**

**Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων – Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  
Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση – UNESCO**

**Κατερίνα Μηνά**

**Στ' Τάξη**

**2014 – 2015**

*Επιστολή: Περιγράψω τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ήθελα να μεγαλώσω*

Από: Στυλιανή Δημοσθένους

Κυριάκου Μάτση 9

Πάφος

Κύπρος

Προς: Αντωνία Βασιλείου

Γρηγόρη Αυξεντίου 6

Λευκωσία

Κύπρος

5 Φεβρουαρίου 2015,


Αγαπητή μου Αντωνία,

Πάει καιρός που έχω να σου γράψω. Είμαι προβληματισμένη με αυτά που συμβαίνουν γύρω μου και θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου.

Καθημερινά γίνονται πόλεμοι και εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν. Πολλοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να γίνουν πρόσφυγες. Η οικονομική κρίση γίνεται πιο έντονη με αποτέλεσμα η ανεργία και η φτώχεια να αυξάνονται συνεχώς.

Είναι λυπηρό που κάποιοι άνθρωποι φέρονται βίαια σε άλλους και δεν τους σέβονται επειδή είναι διαφορετικοί. Επειδή είναι λευκοί ή έγχρωμοι, άντρες ή γυναίκες, μουσουλμάνοι ή χριστιανοί.

Ακόμη πολλά παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να πηγαίνουν σχολείο και έτσι παραμένουν αναλφάβητα. Γίνονται δούλοι από μικρή ηλικία και εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Δεν έχουν γνώσεις και δεν μπορούν να σκεφτούν από μόνα τους. Τα εκμεταλλεύονται και τους στερούν τα δικαιώματά τους.



Με απασχολεί επίσης το θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Οι άνθρωποι δεν σέβονται και ούτε αγαπούν την φύση. Την μολύνουν ασταμάτητα και έχουν δημιουργήσει την τρύπα του όζοντος και τα φαινόμενα του θερμοκηπίου. Για αυτό το λόγο σήμερα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλες αλλαγές στην θερμοκρασία.

Θα επιθυμούσα όπως όλα τα παιδιά ένα δικό μου κόσμο διαφορετικό. Ένα κόσμο που να βρίσκεται μακριά από αυτό που ζούμε. Γεμάτο ειρήνη, αγάπη και χαρά.

Θα ήθελα στον κόσμο μου όλοι να νιώθουν ασφαλείς και να απολαμβάνουν την ζωή τους. Να υπάρχουν χώροι εργασίας για όλους και έτσι να έχουν όλοι χρήματα. Να μην είναι άνεργοι και να μπορούν να αγοράσουν γάλα και ψωμί στα παιδιά τους.

Ο κάθε ένας να αναγνωρίζει την διαφορετικότητα του άλλου και έτσι να μην υπάρχει ρατσισμός και εχθρότητες. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να σέβεται ο ένας τον άλλο και να ζει μαζί του ειρηνικά.

Τέλος, φαντάζομαι το δικό μου κόσμο γεμάτο με πράσινο, ζώα, φυτά και δέντρα. Ανθρώπους να νοιάζονται για τη προστασία των δασών και να χρησιμοποιούν οικολογικά προϊόντα. Να φυτεύουν δέντρα και να δημιουργούν πράσινα πάρκα.

Αυτός είναι περίπου ο κόσμος που έχω στο μυαλό μου. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι εμείς τα παιδιά πληρώνουμε πάντοτε τα λάθη των μεγαλύτερων μας. Για αυτό αγαπητή μου φίλη θέλω ο κόσμος μας να αλλάξει και να γίνει καλύτερος. Είμαι σίγουρη πως με αυτό μου το γράμμα σε έχω προβληματίσει και θα ξεκινήσεις και εσύ να σκέφτεσαι για ένα δικό σου κόσμο. Είναι καλό να ονειρευόμαστε και να προσπαθούμε πάντα για το πιο καλό.

Με αγάπη η φίλη σου,

Στυλιανή.