

**Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο
«Ιαματική»**



**44ος Διεθνής Ταχυδρομικός
Διαγωνισμός σύνταξης επιστολής
από νεαρά πρόσωπα - 05/11/2014**

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων – Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση – UNESCO

Ιωάννα Κωνσταντίνου

Στ' Τάξη

2014 – 2015

Επιστολή: Περιγράφω τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ήθελα να μεγαλώσω

Από: Χριστιάνα Λουκά

Δωδεκανήσου 5

Λευκωσία

Κύπρος

Προς: Άντρια Γεωργίου

Ελευθερίας 18

Ελλάδα

5 Φεβρουαρίου 2015

Αγαπημένη μου Άντρια,

Νιώθω την ανάγκη να σου μιλήσω. Χρειάζεται πολύς καιρός ακόμη ως το καλοκαίρι που θα έρθεις στην Κύπρο και θα συναντηθούμε, γι' αυτό και εγώ θα σου γράψω αυτά που θέλω να σου πω σε ένα κομμάτι άψυχο χαρτί. Έστω και με αυτό τον τρόπο νιώθω ότι σου μιλώ, ότι σε έχω κοντά μου.

Κάθε μέρα βλέπω γύρω μου και καταλαβαίνω ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Κι όμως, σκέφτομαι ότι όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο του έδωσε τα πάντα: τη ζωή, την τροφή, το νερό, και το πιο σημαντικό ... τη γη. Έφτιαξε τη γη με τα δάση, τα ποτάμια, τα ζώα και άλλες τόσες ομορφιές. Γιατί τώρα δεν είναι έτσι ο κόσμος; Γιατί τώρα ο κόσμος είναι γεμάτος με καυσαέρια, με σκουπίδια που μολύνουν το περιβάλλον, με φτώχεια, με ανεργία, με πολέμους και τόσα άλλα κακά; Ποιος φταίει για όλα αυτά; Μα ο ίδιος ο άνθρωπος αν το καλοσκεφτείς, χωρίς να φαίνεται να καταλαβαίνει πως οι πράξεις του στρέφονται πάντα εναντίον του. Γι' αυτό και εγώ σήμερα θα φτιάξω τον δικό μου κόσμο, ένα κόσμο αλλιώτικο, μέσα στον οποίο θα ήθελα να μεγαλώσω.

Ονειρεύομαι ένα κόσμο χωρίς πολέμους, μόνο με ειρήνη, όπου θα είναι όλοι ευτυχημένοι στη χώρα που ζουν. Θα υπάρχουν μόνο ελεύθερες και ανεξάρτητες χώρες. Και όχι μοιρασμένες, διχοτομημένες, ή κομματιασμένες. Θα ήθελα να μπορώ να μεγαλώσω σε ένα κόσμο που λευκοί, Αφρικανοί, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί να είναι φίλοι και να μην έχει σχέση το χρώμα σου, η θρησκεία σου ή η γλώσσα που μιλάς στις ευκαιρίες που θα έχεις στη ζωή. Σε αυτό τον κόσμο που ονειρεύομαι οι άνθρωποι θα είναι ίσοι, όπως τους έπλασε ο Θεός. Θα σέβονται το συνάνθρωπό τους και θα έχουμε όλοι αξιοπρέπεια και υπομονή, ώστε να συνεργαζόμαστε για το καλό όλων και του πλανήτη που μας φιλοξενεί.

Στο κόσμο που θα ήθελα να μεγαλώσω δεν θα υπάρχουν σκουπίδια και όλων των ειδών τα απορρίμματα που θα παράγαμε θα τα κάναμε ανακύκλωση όπως τις μπαταρίες, τα τηγανέλαια, τα πλαστικά, τα χαρτιά και τα γυαλιά. Επιπρόσθετα, φαντάζομαι ένα κόσμο που οι φυσικοί πόροι δεν θα εξαντλούνται τόσο εύκολα και θα τα χρησιμοποιούμε ανανεώσιμους πόρους όποτε τους χρειαζόμαστε χωρίς σπατάλες. Ο κόσμος θα είναι γεμάτος πράσινο σε κάθε γειτονιά και θα βλέπεις παντού όλων των λογίων λουλούδια. Δεν θα υπάρχουν ζώα υπό εξαφάνιση στον κόσμο, εφόσον κανένας δε θα δικαιούται να τα βλάψει. Ούτε για να εκμεταλλευτεί το δέρμα ή τη γούνα τους, ούτε να τα βασανίζει απάνθρωπα. Όλα τα ζώακια θα είναι ασφαλισμένα και ευτυχημένα να προσφέρουν τόσο απλόχερα την αγάπη τους στον άνθρωπο και ιδίως στα παιδιά.

Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κόσμο χωρίς να υπάρχει κακοποίηση, όχι μόνο των ζώων, μα ούτε και των παιδιών. Τα παιδιά να είναι στο διαδίκτυο με ασφάλεια χωρίς κακούς που να θέλουν να τους βλάψουν και χωρίς να κινδυνεύουν να μπαίνουν σε επικίνδυνες σελίδες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία. Ο κόσμος που ονειρεύομαι θα είναι χωρίς ατυχήματα στον δρόμο με το αυτοκίνητο, αλλά ούτε και με άλλα μεταφορικά μέσα όπως το πλοίο, το αεροπλάνο και το ελικόπτερο. Θα υπάρχουν παντού πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμοι και πεζόδρομοι. Έτσι τα παιδιά θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να ασκούνται περισσότερο και να γυμνάζονται, ώστε να μειωθούν οι διάφορες παθήσεις χοληστερόλης, καρδιοπάθειας και παχυσαρκίας.

Θα μου άρεσε πολύ να ζω μέσα σε ένα κόσμο χαρούμενο και αγαπημένο, χωρίς προβλήματα και χωρίς λύπες. Κάθε εμπόδιο που θα εμφανίζεται θα το ξεπερνούμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Θα ήθελα να ζω σε ένα κόσμο που να υπάρχει παντού

υγεία για όλους και όλες οι αρρώστιες να θεραπεύονται με ευκολία. Είναι κρίμα κάποιιο άνθρωπο να υποφέρουν στο κρεβάτι του πόνου, χωρίς να μπορεί κανένας να τους βοηθήσει ή να τους ανακουφίσει και είναι αβάσταχτη η θλίψη όταν χάνεις αγαπημένο σου πρόσωπο.

Φαντάζομαι πως θα ήταν ο κόσμος αν υπήρχαν σχολεία όπου όλα τα παιδιά θα μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους. Έτσι δεν θα υπάρχει αναλφαβητισμός στο κόσμο και θα βελτιώνονταν το επίπεδο της ζωής πολλών ανθρώπων. Με ίσες ευκαιρίες μόρφωσης θα έχουν όλοι καλύτερες ευκαιρίες να βρουν μια καλή δουλειά, να κερδίζουν περισσότερα χρήματα, ώστε να ζουν σε καλύτερες συνθήκες.

Σε ευχαριστώ που θα διαβάσεις την επιστολή μου, νιώθω ότι μοιραστήκαμε μια ωραία κουβεντούλα. Ελπίζω κάποτε ο κόσμος μου να γίνει πραγματικότητα. Πρέπει να θυμάσαι ότι ο κόσμος δε φτιάχνεται από μόνος του, αλλά οι άνθρωποι τον φτιάχνουν. Έτσι, για να αλλάξει ο κόσμος, πρέπει πρώτα να αλλάξουν οι άνθρωποι.

Με πολλή αγάπη η φίλη σου,

Χριστιάνα Λουκά