

## Περιγραφή κτιρίου: Το σχολείο μου

Το σχολείο μας βρίσκεται στα σύνορα Αρακαπά και Επταγώνειας. Ονομάζεται «Ιαματική» και πήρε το όνομά του από την Παναγία την Ιαματική που η εκκλησία της βρίσκεται στον Αρακαπά. Το σχολείο μας κτίστηκε το 1989 και είναι 23 ετών. Το 2003 έγινε αντισεισμική στήριξη για να είναι πιο γερό και ασφαλές. Το 2010 κτίστηκαν καινούριες αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο όροφο ενώ το 2007 έγινε Ενιαίο Ολοήμερο. Έρχονται μαθητές από την Επταγώνεια, Αρακαπά, Κλωνάρι, Κελλάκι, Πρασιτό, Μελίνη, Διερώνα, Οδού, Προφήτη Ηλία, Ακαπνού και Ορά.

Καθώς έρχεσαι στο σχολείο το βλέπεις ζωσμένο από βουνά και δέντρα, όπου κι αν κοιτάξεις είναι πνιγμένο στο πράσινο. Μπαίνοντας από το μεγάλο κάγκελο και θα δεις τον χώρο στάθμευσης και τον κυκλικό κόμβο. Διασχίζοντας τον μακρύ πεζόδρομο, θα δεις το μικρό δασάκι στα δεξιά όπου έχει πεύκα, ελιές και μια μικρή χαρουπιά. Στα αριστερά έχει ένα μικρό γήπεδο της καλαθόσφαιρας και πιο πάνω το γήπεδο του ποδοσφαίρου που χρησιμοποιείται και ως αυλή. Προχωρώντας βλέπεις τον πανέμορφο κήπο με πολύχρωμα λουλούδια, αρωματικά φυτά και διάφορους θάμνους.

Τα εξωτερικά χρώματα του κτιρίου είναι μπλε και άσπρο. Ξεχωρίζει μια επιγραφή δίπλα από την κεντρική είσοδο που γράφει «Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ιαματική». Στον κήπο αυτό, θα σου τραβήξει την προσοχή το ψηλό και καμαρωτό κέδρο. Στην αυλή φυτέψαμε τα ίδια τα παιδιά δέντρα μπροστά από το σχολείο και στις άκρες των γηπέδων.

Μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του σχολείου συναντάς το αμφιθέατρο με την επιβλητική σκηνή που είναι πλαισιωμένη με μπλε κουρτίνες. Εκεί κάνουμε όλες τις γιορτές. Στο ισόγειο έχουμε το γραφείο του Διευθυντή της Βοηθού Διευθύντριας και Διευθύνοντα Ε.Ο.Σ, της Γραμματείας και των Δασκάλων. Στο βάθος του διαδρόμου συναντάς το εστιατόριο, την αίθουσα ξεκούρασης, το εργαστήριο της τέχνης, την αίθουσα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και τις τουαλέτες. Όλες οι αίθουσες αστράφτουν από καθαριότητα.

Ανεβαίνοντας την πλατιά εσωτερική σκάλα οδηγείσαι σε ένα μακρύ διάδρομο και βλέπεις ένα καταπληκτικό θέαμα, τα κατάφυτα ψηλά βουνά που ζώνουν το σχολείο μας, πανέμορφα δέντρα και ακόμη τις διάφορες καλλιέργειες στα γύρω χωράφια.

Ανεβαίνοντας από την μεγάλη πλατιά σκάλα που καταλήγει στον επάνω όροφο βλέπεις στα δεξιά και αριστερά τις τάξεις Στ', Ε', και Δ'. Στο τέρμα του διαδρόμου συναντάς τις υπόλοιπες τάξεις Γ', Β' και Α'. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονη τεχνολογία, είναι πεντακάθαρες και έχουν ολοστόλιστες πινακίδες, με εργασίες παιδιών από τα διάφορα μαθήματα του προγράμματος.

Επειδή το σχολείο μας είναι Ενιαίο Ολοήμερο, το απόγευμα κάνουμε μερικά μαθήματα και ενδιαφέροντα. Από αυτά μας αρέσει η γυμναστική, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι αθλοπαιδιές, ο χορός, η μουσική και η γεωγραφία.

Εφόσον τώρα είμαστε έκτη τάξη και του χρόνου θα πάμε γυμνάσιο, θα νιώθουμε λύπη γιατί είμαστε σ' αυτό το σχολείο από το νηπιαγωγείο και το αγαπάμε πολύ.

Τα παιδιά της Στ' Τάξης

2012 – 2013