

Ο άπληστος άνθρωπος που κατέστρεψε το περιβάλλον



Ένας άνθρωπος τρανός, άπληστος και φοβερός
όλα τα ήθελε δικά του κι αγαπούσε τα λεφτά του.

Μόλυνε όλες τις θάλασσες,
όλα τα ποτάμια,
όλες τις λίμνες, όλα τα ρυάκια,
τις δεξαμενές, τους υδατοφράκτες,
τα ενυδρεία και τους καταρράκτες.



Κατέστρεψε με φόρα όλα τα δάση
κι άλλαξε μεμιάς η πλάση.
Και πράγμα που δεν πρέπει
δεν άφησε ούτε ζώο,
δεν άφησε ούτε λέπι.
Κι έμεινε με μίας
στη μέση μίας μεγάλης μοναξιάς!

“Όλα τώρα τα έχω αποκτήσει
τον κόσμο όλο έχω κατακτήσει
κι ας μη βρίσκεται κανείς κοντά μου.
μόνο τα εκατομμύρια μου!”



Η τρύπα του όζοντος όμως μεγαλώνει
και ο ήλιος απειλητικά ζυγώνει.
Το καυσαέριο τον κόσμο ζώνει
και η όξινη βροχή μνημεία διαβρώνει!

«Αχ! - σκέφτηκε - τι συμφορά!
Τα σκουπίδια βρομάνε φοβερά.
Ασθένειες πολλές με απειλούν
και η ρύπανση εξαπλώνεται παντού!
Τι τις ήθελα τις βιομηχανίες,
τα εργοστάσια και τις πολυκατοικίες;
Τι τρομάρα! Τι τρεμούλα!
Αχ! μανούλα μου, γλυκιά μανούλα!»



Δεν υπάρχει άλλη λύση!
Προτού να αρρωστήσω,
Πρέπει τον πλανήτη να φροντίσω»

Τι να κάνει, τι;
Ούτε οξυγόνο, ούτε δροσιά,
παντού καύσωνας και καταχνιά!
Ούτε καθαρός αέρας να αναπνεύσει
ούτε φίλους μαζί τους ν' αστειέψει!

«Αχ - φώναξε - τι μεγάλη ζημιά!
Κατέστρεψα τη γη που με έτρεφε
δε θα μείνει ζωή καμιά!
Ήτανε μεγάλο λάθος
να καταστρέψω του Αμαζονίου το
δάσος!»





Είπε ο μεταννημένος άνθρωπος
κι άρχισε άμέσως τις θάλασσες να καθαρίζει
λουλούδια και δέντρα τη φύση να γεμίζει.
Ενέργεια εξοικονομεί με ανακύκλωση πολλή
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλέον
χρησιμοποιεί.

Έδωσε άμέσως τα λεφτά του και καθάρισαν
όλα τα ποτάμια,
όλες οι λίμνες, όλα τα ρυάκια
οι δεξαμενές, οι υδατοφράκτες
τα ενυδρεία και οι καταρράκτες!



Και από τότε κατοίκησε σε ένα σπιτάκι της εξοχής
και απολάμβανε χαρούμενος την ομορφιά της γης!!



Από τους μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης
2013 - 2014