

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ

- Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για τον τόπο από όπου κατάγεστε, την Καρπασία, κ. Σταύρο.
- Ευχαρίστως. Η περιοχή της Καρπασίας βρίσκεται βορειοανατολικά της Κύπρου. Την ονόμασαν χερσόνησος των Αγίων γιατί η Καρπασία είχε πολλούς αγίους όπως: ο Άγιος Φίλωνας, ο Άγιος Θέρισος, ο Άγιος Ερμόλαος, ο Άγιος Συνέσιος και ο Άγιος Επιφάνειος.
- Ποια χωριά βρίσκονται στην Καρπασία κ. Σταύρο;
- Υπάρχουν πολλά χωριά σαν ο Άγιος Ανδρόνικος, ο Άγιος Συμεών, ο Άγιος Ηλίας, ο Άγιος Ευστάθιος και άλλα πολλά.
- Από πού πήρε το όνομα της η Καρπασία και από πού το χωριό Ριζοκάρπασο;
- Το όνομα της η Καρπασία το πήρε από ένα φυτό τον κάρπασο που είναι γνωστό ως το βαμβάκι. Το όνομα Ριζοκάρπασο το πήρε γιατί είναι η ρίζα όλων των χωριών που χτίστηκαν μετά στην Καρπασία. Ήταν δηλαδή το πρώτο χωριό που κτίστηκε.
- Πόσοι ήταν οι κάτοικοι του Ριζοκαρπάσου πριν από τον πόλεμο;
- Ήμαστε σχεδόν 3000. Το Ριζοκάρπασο είναι το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου σε έκταση και είχε το μεγαλύτερο πληθυσμό από όλα τα χωριά της Καρπασίας. Σήμερα είμαστε λιγότεροι από τετρακόσιους.
- Περιγράψτε μας λίγο το χωριό σας.
- Το Ριζοκάρπασο αρχίζει από το δάσος της Καρπασίας στα δυτικά και φτάνει μέχρι το μοναστήρι του Απ. Ανδρέα στα ανατολικά. Έχει πολύ ωραίες παραλίες, αμμουδιές και δροσερή θάλασσα με πολλά ακρωτήρια και νησάκια.
- Ποιες δουλειές έκαναν οι κάτοικοι;
- Οι πιο πολλοί ήμασταν κτηνοτρόφοι, ψαράδες και γεωργοί. Η Καρπασία ήταν γνωστή για την καλλιέργεια του καπνού.
- Πόσοι ήταν οι εγκλωβισμένοι όταν έγινε η τουρκική εισβολή;
- Οι Ελληνοκύπριοι εγκλωβισμένοι ήμασταν πάνω από 20000, σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Κύπρου. Σήμερα όμως απέμειναν λίγες εκατοντάδες.
- Γιατί οι εγκλωβισμένοι συνεχώς μειώνονται;
- Οι Τούρκοι δυσκολεύουν πολύ την παραμονή μας εδώ για να μας αναγκάσουν να φύγουμε. Ο φόβος, οι δυσκολίες, η ανάγκη για μόρφωση των παιδιών και για δουλειά έκαναν τους πιο πολλούς να φύγουν για τις ελεύθερες περιοχές.
- Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε και ευχόμαστε σύντομα να μπορούμε να χαρούμε ελεύθεροι τις ομορφιές της Καρπασίας.



Μιχάλης Νικολάου
Στ' τάξη
2013 – 2014