

Επιστολή από συγγενείς αγνοουμένων προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο. Η. Ε

Προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Αξιότιμε κύριε,

Είμαστε οικογένειες Κυπρίων που κατά την τούρκικη εισβολή που έγινε στις 20 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο χάσαμε αγαπημένα μας πρόσωπα. Σας γράφουμε αυτή την επιστολή για να σας ενημερώσουμε για την τραγική κατάσταση την οποία βρίσκαμε και για να σας ζητήσουμε τη δυναμική επέμβαση σας.

Χαράματα της 20^{ης} Ιουλίου 1974 τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν με βία στην Κύπρο και σκόρπισαν στο νησί πόνο, θλίψη, απελπισία, πανικό... Δεν ξέραμε τι ακριβώς συνέβη και γιατί. Οι Τούρκοι μας πήραν τη μισή μας Κύπρο. Δεν προλάβαμε ούτε τα πράγματα μας να πάρουμε, τίποτε! Όλοι μας νομίζαμε πως θα επιστρέφαμε σε λίγες μέρες ξανά πίσω στα σπίτια μας. Άδικα όμως!

Οι Τούρκοι σκότωσαν, άρπαξαν και ρήμαξαν. Συνέλαβαν αιχμαλώτους και κάποιοι κατάφεραν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους σε άθλια κατάσταση, κάποιοι δεν επέστρεψαν ποτέ! Οι δικοί μας συγγενείς άραγε ζουν ή πέθαναν; Άραγε είναι καλά ή υποφέρουν; Αυτό το ερώτημα μας βασανίζει καθημερινά και είναι για μας ένας αργός θάνατος. Εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Μπορείτε να απαιτήσετε από την κυβέρνηση της Τουρκίας να δώσει εξηγήσεις, πληροφορίες και απαντήσεις για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων. Έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε τι απέγιναν τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ο πόνος αυτός μας ραγίζει την καρδιά, δεν μπορούμε να παρηγορηθούμε.

Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε ώστε να διακριβωθεί η τύχη όλων των αγνοουμένων προσώπων. Αν είναι νεκροί να εντοπιστούν και να δοθούν τα λείψανα τους για ταφή και μνημόσυνο ώστε να αναπαυθούν οι ψυχές τους. **Το θέμα των αγνοουμένων είναι ανθρωπιστό και όχι πολιτικό θέμα.** Σας ζητούμε να συλλογιστείτε τη δυστυχία που αισθανόμαστε και να ενεργήσετε σύμφωνα τις διεθνείς συμφωνίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων!



Με εκτίμηση,

Συγγενείς και φίλοι αγνοουμένων.

Στέφανη Μιχαήλ
Στ' τάξη
2013 – 2014