

A large, fluffy brown dog is lying on its side on a green lawn. A small, grey tabby kitten is sitting on the dog's back, looking towards the camera. The dog's head is on the left, and its body extends towards the right. The kitten is positioned in the center-right of the frame, resting on the dog's back.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΑΣΠΟΝΔΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΓΑΤΟ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟ...

Οι δυο φίλοι

Σκύλος: Με τα νύχια σου το χαλί κουρελιάζεις, τι έχεις και νευριάζεις;

Γάτα: Εσένα δε σε νοιάζει, κοίτα τη δουλειά σου.

Γι' αυτό αν θες να ζήσεις, πήγαινε στη γωνιά σου.

Σκύλος: : Μη με κάνεις να θυμώνω, και τα πόδια μου σηκώνω.

Εσύ που όλο νιαουρίζεις, και τους πάντες τους ζαλίζεις.

Γάτα: Κλείσε το στόμα τώρα, γιατί ήρθε η ώρα

που τα νύχια μου θα βγάλω, και δε θα ζήσεις άλλο.

Σκύλος: Χα, χα, χα κοροϊδεύεις, πολλές κλωτσιές γυρεύεις.

Γάτα: Νομίζω δεν έχεις ιδέα, πόσο καλή έχω παρέα.

Σκύλος: Λοιπόν ένα ας γίνουμε, και έξω μαζί ας φύγουμε.

Γάτα: Στο σπίτι μαζί θα γυρνάμε, και το γάλα μας μαζί θα ρουφάμε.

Αλεξάνδρα Αντωνίου Ε' τάξη

2013-2014

Οι δύο φίλοι

Σκύλος: Με τα νύχια σου το χαλί κουρελιάζεις, τι έχεις και νευριάζεις;

Γάτα: Με εμένα μην τα βάζεις, γιατί σε λίγο θα την πάθεις.

Σκύλος: Δεν θέλω να θυμώσω, θέλω μόνο να μερώσω.

Γάτα: Μη μου κάνεις αστειάκια, γιατί θα σε κάνω κομματάκια.

Σκύλος: Αστειάκια δε λέω, μόνο μαζί σου θέλω να μένω.

Γάτα: Γιατί δεν μου το λες τόση ώρα, θα ήθελα να το σκεφτώ τώρα.

Σκύλος: Στο έλεγα εγώ, ότι δε θέλω να 'μαι μοναχός.

Γάτα: Είναι όμορφο να είμαστε μαζί, θα τρώμε από το ίδιο πιάτο με φαΐ.

Σκύλος: Είσαι τόσο καρδιακή, και πολύ ευγενική.

Νικολέττα Αβερκίου Ε΄τάξη

2013-2014

Οι δύο φίλοι

Σκύλος: Με τα νύχια σου το χαλί κουρελιάζεις, τι έχεις και νευριάζεις;

Γάτα: Μη μου θυμώνεις, την τρίχα μου σηκώνεις.

Σκύλος: Θες να φάμε μαζί το μεγάλο μπολ με φαΐ;

Γάτα: Μου κάνεις αστεϊάκια; Κάνε πίσω πριν σε κάνω κομματάκια.

Σκύλος: Όλο νιαουρίζεις και νιαουρίζεις, σταμάτα πλέον, όλο με ζαλίζεις.

Γάτα: Μη μου θυμώνεις τόσο πολύ, γιατί είμαι καρδιακή.

Σκύλος: Θέλεις να γίνουμε φιλαράκια; Δύο μεγάλα κολλητάκια;

Γάτα: Θες να φάμε μαζί από τα δύο μεγάλα μπολάκια;

Αλίνα Γκαλίτς Ε΄ τάξη

2013-2014

Οι δύο φίλοι

Σκύλος: Με τα νύχια σου το χαλί κουρελιάζεις. Τι έχεις και νευριάζεις;

Γάτα: Τι σε νοιάζει; Εσύ που πάντα με πειράζεις;

Σκύλος: Σταμάτα πια να νιαουρίζεις, γιατί εμένα με ζαλίζεις.

Γάτα: Και εσύ σταμάτα να κλαψουρίζεις, την μαμά μου μου θυμίζεις.

Σκύλος: Να φωνάξω τον Γιωργή; Να σε βάλει στο κλουβί;

Γάτα: Όχι όχι τον Γιωργή, να με βάλει στο κλουβί.

Σκύλος: Γι' αυτό σταμάτα τους καυγάδες να μην μπλεκτείς σε μελάδες.

Γάτα: Συγγνώμη. Θες να γίνουμε φίλοι; Ή θέλεις την πίκρα στα χείλη;

Σκύλος: Εντάξει πονηρή γατούλα με την καστανή τριχούλα.

Γάτα: Ε, σταμάτα να σαλιαρίζεις και συγκίνηση με γεμίζεις.

Αφεντικό: Ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι, που παίζουν με το κάτασπρο μαντίλι;

Ιωάννα Κωνσταντίνου Ε΄τάξη 2013-2014

Οι δύο φίλοι

Σκύλος: Με τα νύχια σου το χαλί κουρελιάζεις, τι έχεις και νευριάζεις;

Γάτα: Δε θέλω να είμαστε μαζί, μήπως και μου φας κανένα αυτί!

Σκύλος: Αυτό φοβόσουν τόσο καιρό; Αν μου το έλεγες, θα το κανόνιζα στο λεπτό.

Γάτα: Μα εγώ είμαι γατί και εσύ είσαι σκυλί.

Σκύλος: Αυτά είναι αστείακια, μην τα σκέφτεσαι πολύ, γιατί θα μείνεις χωρίς παρέα, για όλη σου τη ζωή!

Γάτα: Θα δεχτώ αυτή την ιδέα, αλλά αν δεν είναι καλή, θα σου σκίσω το ματάκι στη στιγμή!

Σκύλος: Θα είναι πολύ ωραία, που θα είμαστε μαζί.

Ελπίζω να μην τσακωθούμε σε όλη μας την ζωή!

Πέτρος Μαυρή Ε΄τάξη

2013-2014

Οι δύο φίλοι

Σκύλος: Με τα νύχια σου το χαλί κουρελιάζεις. Τι έχεις και νευριάζεις;

Γάτα: Μη μιλάς θα σε μαλώσω, και μετά θα σε μερώσω.

Σκύλος: Μη μας κάνεις αστεϊάκια, θα σε κάνω κομματάκια.

Γάτα: Σου το λέω δε θ' αντέξω, και στο λέω θα στις βρέξω.

Σκύλος: Δε με κάνεις καρδιακό, αλλά με κάνεις ευγενικό.

Γάτα: Σε παρακαλώ σταμάτα τους καυγάδες, δε θέλω άλλους μπελάδες.

Σκύλος: Μου ήρθε μια ιδέα, γιατί δεν κάνουμε παρέα;

Γάτα: Μήπως θέλεις να φάμε μαζί, απ'το ίδιο πιάτο το φαί;

Σκύλος: Μην αρχίζεις να νιαουρίζεις, γιατί νομίζω με ζαλίζεις.

Γάτα: Θα φωνάξω το κοκοράκι, να μου κάνει λίγο χαδάκι.

Σκύλος: Μη του φωνάξεις θα σε πιάσω, και μετά θα σε πετάξω.

Γάτα: Σου ζητώ συγγνώμη. Θα με μερώσεις;

Σκύλος: Θα το κάνω, γιατί σε αγαπάω.

Ελεάνα Μελινιώτη Ε'τάξη 2013-2014