

Η περιπέτεια των ανακυκλώσιμων υλικών



Βάλαμε τη φαντασία μας
να δουλέψει
και γράψαμε ιστορίες
για πολιτείες αλλιώςτικές...



Τα παιδιά της Γ' τάξης



Η περιπέτεια των ανακυκλώσιμων υλικών

Κρατς!

Κρουτς
!

Αχ! Ουχ!

Μεγάλη φασαρία ακούγεται στον κάδο απορριμμάτων. Τι να γίνεται άραγε; Ας πλησιάσουμε λίγο...

Άρης: Παρακαλώ, σταματήστε να φωνάζετε. Τα αυτιά μου πόνεσαν.

Χαρτούλα: Πουουουυύ είμαστε; Φοβάμαι!

Μπουκάλας: Μη φοβάσαι Χαρτούλα! Προς το παρόν είμαστε στον κάδο απορριμμάτων.

Χαρτούλα: Ααααα (φωνάζει). Δε θέλω να λιώσω στη χωματερή.

Χυμάκις: Σε παρακαλώ, μη φοβάσαι! Είμαστε μαζί σου, μην το ξεχνάς!

Ξαφνικά φύσηξε δυνατός αέρας και ο κάδος έγειρε.

Άρης: Ας το καλό! Πρώτα φωνάζετε και μετά γέρνει ο κάδος.

Μπουκάλας: (φωνάζει) Σιγά, σιγά! Θα σπάσω! Δε θέλω να σπάσω! Βοήθεια! (Μετά από λίγο) Ουφ ! Φτηνά τη γλίτωσα.

Χυμάκις: (αγχωμένος) Μα πού είναι ο Άρης; Μήπως τον πάτησαν τα αυτοκίνητα.;

Άρης: Εδώ είμαι , πατημένος από τα αυτοκίνητα. Όπως ένας γέρος φαίνομαι. Τίποτα από όλα αυτά που συνέβηκαν δε θα γίνονταν αν ήμασταν στον κάδο ανακύκλωσης.

Μπουκάλας: Μα γιατί λέτε συνεχώς ότι πρέπει να πάμε στον κάδο ανακύκλωσης;



Χαρτούλα: Πρέπει να μπούμε στον κάδο ανακύκλωσης για να πάμε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί θα μας κάνουν διαλογή. Εμάς τα χαρτοπροϊόντα θα μας χωρίσουν σε διάφορες κατηγορίες. Θα ξεχωρίσουν τα λεπτά χαρτιά από τα χοντρά χαρτόνια, τα λευκά χαρτιά από τα σκούρα και τα χρωματιστά, τα εξώφυλλα από τις εξωτερικές σελίδες. Θα ξεχωρίσουν ακόμα τα γυαλιστερά χαρτιά, τις αφίσες, τα χαρτιά συσκευασίας και...

Άρης: Όπως καταλαβαίνεις στο εργοστάσιο μετά τη διαλογή θα αλλάξουμε ζωή! Αχ πάντα ήθελα να γίνω μια κονσέρβα.

Χαρτούλα: Σσσο! Λοιπόν.... μετά τη διαλογή θα μας λιώσουν και στη συνέχεια θα μας κάνουν ξανά χρήσιμα προϊόντα.

Ξαφνικά κάποια παιδιά πλησίασαν τον κάδο απορριμμάτων για να ρίξουν μέσα τα σκουπίδια που μάζεψαν. Πρόσεξαν τα τέσσερα ανακυκλώσιμα υλικά. Φόρεσαν τα γάντια τους και τα πήραν με προσοχή. Ευτυχώς τα τοποθέτησαν στον κάδο ανακύκλωσης ο οποίος ήταν δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων. Μετά από ώρα ήρθε το φορτηγάκι της ανακύκλωσης για να μαζέψει όλα τα ανακυκλώσιμα και να τα πάρει στο εργοστάσιο.

Μπουκάλας: Τώρα που μας παίρνουν;

Χυμάκias: Το μικρό φορτηγάκι μας παίρνει στο εργοστάσιο για τη διαλογή, όπως σου εξήγησε η Χαρτούλα πριν λίγο.

Χαρτούλα: Για πες, Χυμάκια! Τι θα ήθελες να γίνεις στη νέα σου ζωή; Εγώ θα ήθελα να γίνω ένα χαρτόκουτο συσκευασίας. Θα ήθελα να είμαι η συσκευασία ενός ωραίου παιχνιδιού για παιδιά..

Χυμάκias: (ντροπαλά) Εγώ θα ήθελα να γίνω το εξώφυλλο ενός βιβλίου και εσύ να ήσουν η μια από τις σελίδες μου για να σε αγκαλιάζω κάθε μέρα.



Αφού είπαν και οι τέσσερις φίλοι τι θα ήθελαν να γίνουν στη νέα τους ζωή, έφτασαν στο εργοστάσιο.

Το ταξίδι για τη νέα τους ζωή άρχισε....

Έμμε Αριστείδου



Η περιπέτεια των ανακυκλώσιμων υλικών

Μεγάλη φασαρία ακούγεται στον κάδο απορριμμάτων. Τι να γίνεται άραγε; Ας πλησιάσουμε λίγο ...

Χαρτούλα: Φοβάμαι! Θα πεθάνουμε στη χωματερή. Δεν το πιστεύω. Εγώ, το πιο όμορφο χαρτόνι ζωγραφικής, να καταλήξω στον κάλαθο των αχρήστων.

Χυμάκias: Μη φοβάσαι, Χαρτούλα. Θα βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από εδώ. Έτσι, παιδιά;

Άρης: Γκουχ! Γκουχ! (βήχει) Ακούστε να σας πω. Σταματήστε να μιλάτε γιατί έχω πονοκέφαλο. Εάν δε σταματήστε αμέσως θα σας πλακώσω στις μπουνιές. Καταλάβετε ή όχι;

Όλοι μαζί: Καταλάβαμε, Άρη. Νιώθεις καλύτερα τώρα;

Άρης: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τώρα.... πώς θα βγούμε από ' δω μέσα; Μου λέτε; Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο.

Μπουκάλας: Εγώ δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνουμε. Μήπως ξέρει κάποιος από σας;

Χυμάκias: (αναστενάζει) Είναι πολύ δύσκολο να βγούμε από εδώ. Καλύτερα να σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε συνεχώς και να πάμε για ύπνο.

Χαρτούλα: Ουφ! (λυπημένα) Πόσο θα ήθελα να πάω στον κάδο ανακύκλωσης. Δεν είμαι έτοιμη για τη χωματερή. Είμαι τόσο νέα! Δε θέλω να λιώσω στο σκουπιδότοπο. Πόσο θα ήθελα να ανακυκλωθώ κι να γίνω ένας φάκελος αλληλογραφίας. Θα ταξίδεψα σε όλον τον κόσμο!



Μπουκάλας: Εγώ στη νέα μου ζωή θα ήθελα να γίνω ένα πλαστικό βάζο λουλουδιών !

Χυμάκιας: Εγώ πάλι θέλω να γίνω ένα χαρτόνι και στην επόμενη ζωή μου να παντρευτώ τη Χαρτούλα.

Χαρτούλα: (ντροπαλά) Θα το 'θελα κι εγώ αυτό, Χυμάκια.

Μπουκάλας: Τι ευτυχισμένο ζευγάρι! Να μας ζήσει το αντρόγυνο.

Το επόμενο πρωί ήρθε η οικολογική ομάδα για να πάρει τα ανακυκλώσιμα υλικά από το διπλανό κάδο ανακύκλωσης. Κάποιος πρόσεξε τα τέσσερα ανακυκλώσιμα υλικά στον κάδο απορριμμάτων, τα έβγαλε και τα έβαλε στον κάδο ανακύκλωσης. Μαζί με τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρθηκαν στον εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί έγινε η διαλογή και στη συνέχεια τα υλικά έγιναν ξανά νέα προϊόντα.

Μετά από καιρό τα τέσσερα ανακυκλώσιμα υλικά ξεκίνησαν μια νέα ζωή. Η Χαρτούλα και ο Χυμάκιας παντρεύτηκαν και έκαναν ένα γάμο που άφησε εποχή. Ο Άρης και ο Μπουκάλας φυσικά ήταν κουμπάροι!



Έλλη Χρυσστόμου



Η περιπέτεια των ανακυκλώσιμων υλικών

Μεγάλη φασαρία ακούγεται στον κάδο απορριμμάτων. Τι να γίνεται άραγε; Ας πλησιάσουμε λίγο...

Κάδος: Ε, σταματήστε πιά! Μα τι φασαρία είναι αυτή; Μου πήρατε τα αυτιά.. Ανόητα σκουπίδια.

Άρης: Μα κύριε Κάδε, μας έβαλαν σε λάθος κάδο!

Κάδος: Τι; Σας έβαλαν σε λάθος κάδο;

Χαρτούλα: Δε θα ζήσουμε άλλο, Χυμάκια. Τι θα κάνουμε;

Χυμάκια: Μην ανησυχείτε. Θα βρω μια λύση και θα βγούμε από εδώ.

Άρης: Μα τι αηδίες είναι αυτές; Ρομαντικές στιγμές και σαχλαμάρες. Καταλάβετε το. Δε θα ζήσουμε άλλο. Δε θα ανακυκλωθούμε. Είμαστε άχρηστοι .

Μπουκάλας: Τι κρίμα! Θα λιώσουμε σε μια χωματερή και θα μολύνουμε τη γη. Τίποτα από όλα αυτά δε θα γινόταν αν μπαίναμε στον κάδο ανακύκλωσης.

Κάδος: Τι είναι επιτέλους αυτή η ανακύκλωση;

Χαρτούλα: Μα πού ζεις εσύ; Δεν ξέρεις ότι με την ανακύκλωση σώζουμε τη γη μας; Προστατεύουμε έτσι τα δέντρα. Κι εμείς είμαστε παιδιά των δέντρων. Με την ανακύκλωση γινόμαστε ξανά νέα προϊόντα, χρήσιμα για τους ανθρώπους.

Κάδος: Κατάλαβα, κατάλαβα και ξανακατάλαβα.



Μπουκάλας: Εγώ θέλω από γυάλινο μπουκάλι να γίνω ένα γυάλινο πιάτο πρώτης ποιότητας.

Χυμάκας: Εγώ από χαρτόκουτο θα ήθελα να γίνω ένας ωραίος πίνακας.

Χαρτούλα: Εγώ πάλι θα ήθελα να γίνω χαρτόκουτο στη νέα μου ζωή.

Άρης: Πόσο θα μου άρεσε να γινόμουν μια κονσέρβα.

Χυμάκας: Εσύ θα μείνεις εδώ. Δεν ανακυκλώνονται όλα τα προϊόντα και εσύ δεν είσαι ανακυκλώσιμο υλικό .

Σε μια στιγμή ήρθε ο σκουπιδιάρης και είδε τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσα στον κάδο απορριμμάτων. Ευτυχώς

Τα πήρε και τα έβαλε στον κάδο ανακύκλωσης



Νικόδημος Ευριπίδου

