



Ημέρα αγαπημένου παιχνιδιού

Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια
και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας



Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013



Το αγαπημένο μου παιχνίδι

Το ωραιότερο μου παιχνίδι είναι ένα σκυλάκι. Το απέκτησα όταν ήταν βάφτισή μου και από τότε το έχω σαν φίλο. Είναι φτιαγμένο από το πιο μαλακό βαμβάκι. Είναι αρκετά μεγάλο και έχει χρώμα άσπρο και κίτρινο. Λατρεύω το κεφαλάκι του γιατί είναι τόσο βαρύ που γέρνει προς τα κάτω. Μου αρέσουν τα χαριτωμένα του ματάκια και η γυαλιστερή του μυτούλα. Το αγαπημένο μου παιχνίδι έχει τριχωτά και χαριτωμένα αυτιά. Επιπλέον έχει μια μικρή και αστεία ουρίτσα που την κουνά όταν κάποιος την χαϊδεύει. Με το παιχνίδι μου παίζω όταν τελειώσω τα μαθήματά μου. Το βράδυ κοιμάμαι μαζί του γιατί νιώθω μοναξιά. Μακάρι όλα τα παιδιά να είχαν ένα τέτοιο φίλο.



Έμμιε Αριστείδου



Το αγαπημένο μου παιχνίδι



Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένας μικρός τίγρης. Έχει χρώμα πορτοκαλί και μαύρο. Μου το έδωσε η κυρία Δέσποινα γιατί ήμουν φρόνιμος στην τάξη. Το παιχνίδι μου είναι πλαστικό. Ο τίγρης μου έχει ένα μακρόστενο κεφάλι. Το βλέμμα του είναι άγριο. Μου αρέσουν τα μαύρα του μάτια. Είναι πολύ αστεία η μύτη του. Τα πόδια του έχουν πορτοκαλί χρώμα. Λατρεύω τα μαύρα του αφτιά. Με το παιχνίδι μου παίζω το σαββατοκύριακο γιατί έχω ώρα για παιχνίδι. Περνώ ωραία με το ζωάκι μου.

Βαλάντης Κωνσταντίνου



Το αγαπημένο μου παιχνίδι

Το λαγουδάκι μου ονομάζεται Μπλετούλα. Μου το χάρισε η μητέρα μου στα γενέθλιά μου. Είναι ένα μικρό μπουλουκάκι. Είναι φτιαγμένο από βαμβάκι. Έχει σχεδόν όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Τα μικρά του ματάκια είναι μαύρα. Η μυτούλα του έχει χρώμα πορτοκαλί. Τα πόδια και τα χέρια του είναι μικροσκοπικά. Τα δύο του μεγάλα αυτιά είναι μωβ. Το κεφάλι του είναι τεράστιο. Με το παιχνίδι αυτό έπαιζα όταν ήμουν μωρό. Μακάρι να έχω αυτό το παιχνίδι για πάντα!



Έλλη Χρυσοστόμου



Το αγαπημένο μου παιχνίδι



Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένας μικρός ελέφαντας. Είναι δώρο από τη μαμά μου για τα γενέθλιά μου. Ο ελέφαντάς μου έχει χρώμα γκρίζο με λίγο σκούρο κίτρινο. Το ζωάκι μου έχει δύο μεγάλα αυτιά και δύο μεγάλα δόντια. Έχει ακόμα και μια μεγάλη προβοσκίδα. Λατρεύω τα ωραία, μεγάλα του πόδια. Το αγαπημένο μου παιχνίδι έχει δύο μικρά μαύρα μάτια. Κάθε μέρα, όταν τελειώνω το σχολείο τρέχω στο σπίτι και παίζω με το αγαπημένο μου ελεφαντάκι. Είμαι πολύ χαρούμενος όταν παίζω με το ελεφαντάκι μου. Μακάρι να μπορούσε να γελά και να μιλά μαζί μου.

Νικολάι Τιχόνοβ



Το αγαπημένο μου παιχνίδι

Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένα ροζ ελεφαντάκι. Το όμορφο όνομά του είναι Αυτούλα. Έχει δύο ολοστρόγγυλα ματάκια. Επιπλέον είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Έχει δύο τεράστια αυτάκια. Το όνομά του το πήρε εξαιτίας των μεγάλων και πολύχρωμων αυτιών του. Το απέκτησα όταν γεννήθηκε η μικρούλα μου αδελφή. Είναι φτιαγμένο από μαλλί. Είναι ένα αρκετά μεγάλο παιχνίδι. Τα χεράκια του είναι πολύ μαλακά. Δε θα ξεχάσω ποτέ αυτό το παιχνίδι. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Σε λατρεύω, καλό μου ελεφαντάκι!



Το αγαπημένο μου παιχνίδι

Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένα γατάκι. Το όνομά της είναι Πίπη. Το λατρεύω γιατί παίζουμε όλη μέρα μαζί. Νιώθω ότι την αγαπώ σαν αδελφή μου. Είναι ένα πολύ χαριτωμένο παιχνίδι. Μου αρέσει που είναι κατασκευασμένο από βαμβάκι γιατί είναι πολύ μαλακό. Το λατρεύω ακόμα γιατί έχει δύο όμορφα, χαριτωμένα αυτάκια. Τα μάτια της είναι γαλάζια και μικρά. Στο λαιμό της υπάρχει ένα κόκκινο κολάρο. Αγαπώ πάρα πολύ το γατάκι μου και δε θέλω να το χάσω ποτέ.



Το αγαπημένο μου παιχνίδι



Το παιχνίδι μου είναι μια γατούλα. Το όνομά της είναι Μαργαρίτα. Μου το έφερε η μαμά όταν πήγε ταξίδι. Ήμουν τριών χρονών όταν το απέκτησα. Είναι φτιαγμένο από βαμβάκι. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μπουλουκάκι. Έχει χρώμα άσπρο με λίγο πορτοκαλοκαφέ. Έχει ένα μαλλιάρο κεφάλι. Ακόμα στο πρόσωπό του υπάρχουν δύο μικρά, μαύρα ματάκια. Επιπλέον έχει μια χαριτωμένη μυτούλα. Επίσης έχει δύο μικρά ποδαράκια. Στο κεφάλι του υπάρχουν δύο τριγωνικά αυτιά. Με τη γατούλα μου παίζω όταν τελειώνω τα μαθήματά μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω αυτό το παιχνίδι.

Ελένη Γεωργίου



Το αγαπημένο μου παιχνίδι

Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένα ελεφαντάκι.

Μου το έδωσε η κυρία Δέσποινα στο σχολείο.

*Το ονόμασα Μάριο. Το ελεφαντάκι μου έχει
τεράστια δόντια. Ακόμα έχει γκρίζο χρώμα.*

*Η προβοσκίδα του είναι πολύ μακριά. Μου αρέσουν
τα μεγάλα του αυτιά και η μακριά του ουρά. Έχει
μικροσκοπικά μάτια ενώ τα πόδια του είναι μεγάλα.*

*Κάθε βράδυ παίζω μαζί του. Είμαι χαρούμενος που
το έχω στη ζωή μου.*



Αντρέας Μελινιώτης



Το αγαπημένο μου παιχνίδι

Το παιχνίδι που αγαπώ πιο πολύ είναι
ένα σκυλάκι. Το όνομά του είναι Δυνατούλης.

Το παιχνίδι μου είναι κατασκευασμένο από
βαμβάκι. Μου το έδωσαν δώρο στα Mac Donald's.

Μου αρέσει γιατί είναι όμορφο και μικρό παιχνίδι.

Έχει χρώμα άσπρο και καφέ. Η κεφαλή του είναι

στρογγυλή και η μύτη του μαύρη. Τα μικρά αυτιά του

είναι πολύ χαριτωμένα. Έπαιζα με το παιχνίδι μου

Περισσότερο όταν ήμουν πιο μικρός. Μακάρι να μην

το χάσω ποτέ.

Μάριος Σταύρου

