

## Παραμυθοσαλάτα: Τα λαχανικά

Μια φορά και ένα καιρό σ' ένα χωριό ζούσαν πολλά λαχανικά. Ήταν όλοι πολύ αγαπημένοι και φίλοι. Όμως, κάποια λαχανικά τσακωθήκανε. Η ντομάτα με το αγγουράκι και το μαρούλι. Οι άλλοι φίλοι τους ήταν αγαπημένοι αλλά αυτοί δεν ήθελαν να μερώσουν. Ύστερα από μερικές μέρες και αυτοί έγιναν ξανά φίλοι.



Οι τσακωμένοι φίλοι μέρωσαν και έγιναν φίλοι όπως παλιά. Δούλευαν εργατικά και με πολλή προσπάθεια. Στον ελεύθερο χρόνο τους πήγαιναν και έπαιζαν μπάλα. Μετά πήγαν στη μητέρα τους και τους είπε να πάνε μια βόλτα. Έτσι πήγαν όλοι να μαζέψουν μήλα για να κάνουν μηλόπιτα για τους ξένους τους. Τα λαχανικά δεν ήθελαν να φάνε τη μηλόπιτα. Ήθελαν να την αφήσουν για τους ξένους. Αυτά ήθελαν να φάνε σουβλα, πατάτες και σαλάτα και πολλά άλλα. Μετά οι ξένοι ήπιαν χυμό και έφυγαν. Όταν πήγαν στα σπίτια τους ο Πατάτας είχε τα γενέθλιά του.

Έτσι πήγαν στο σπίτι του Πατάτας και γιόρτασαν τα γενέθλια με μεγάλη χαρά. Δυστυχώς έκαναν ένα σοβαρό λάθος. Δεν έφευγαν από το σπίτι του φίλου τους γιατί μέθυσαν πολύ. Έτσι κοιμήθηκαν εκεί μιας και δεν μπόρεσε κανείς να τους ξυπνήσει.



Τότε ο κύριος Πατάτας είπε της Ντομάτας: «– Βρήκες τρόπο να ξυπνήσεις τους άλλους;»  
«– Ναι, βρήκα τρόπο να τους ξυπνήσουμε.»  
Έτσι πήραν τα όργανα και άρχισαν να παίζουν. Τα άλλα λαχανικά ξύπνησαν και πήγαν στον κοινοτάρχη και του είπαν ότι κάποια λαχανικά έκαναν πολύ θόρυβο το βράδυ και ότι θέλουν να τους τιμωρήσει. Ο κοινοτάρχης απάντησε ότι θα δει τι θα

κάνει. Έτσι, τα λαχανικά μας πήγαν σπίτι τους να ξεκουραστούν.

Κατερίνα - Φώτια

Γιώργος - Θεόδωρος

Μέλιος - Στυλιανός

Β' Τάξη  
2013 - 2014

Ραφαέλλα - Αντρέας