

Παραμυθοσαλάτα: Ο Τζακ και η φασολιά



Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Τζακ. Η μητέρα του, του έδωσε ένα σακούλι με φασόλια και του είπε να πάει να πουλήσει στην αγορά. Όμως ο Τζακ δεν άκουσε την μητέρα του. Ο Τζακ πήγε στην αγορά και δεν πούλησε τα φασόλια. Όταν πήγε στο σπίτι, είπε στη μητέρα του ότι δεν του έδωσαν λεφτά για τα φασόλια.

Αργότερα, ο Τζακ, πήγε πίσω από το σπίτι του και φύτεψε τα φασόλια. Όταν η φασολιά μεγάλωσε ο Τζακ ανέβηκε πάνω. Ανέβαινε – ανέβαινε πάρα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά και από τα σύννεφα. Ξαφνικά βλέπει ένα μεγάλο κάστρο. Μπήκε μέσα και είδε ένα μεγάλο τραπέζι με φαγητά. Κάθισε και έφαγε με την όρεξη του. Πιο πέρα είδε μια κότα. Αποφάσισε να κλέψει την κότα. Την πήρε στο σπίτι του και η κότα γέννησε τρία χρυσά αυγά. Ύστερα πήρε τα χρυσά αυγά στην αγορά και τα πούλησε.

Τα αυγά τα πούλησε σ' έναν κύριο που τον έλεγαν Πέτρο. Ο κύριος αυτός τα έπιασε και τα έβαλε σε ένα καλάθι. Ξαφνικά ένα από τα αυγά άνοιξε και βγήκε από μέσα ένα κοτοπουλάκι. Ο κύριος Πέτρος του έδινε φαγητό και το φρόντιζε. Όμως, το κοτοπουλάκι ήθελε να πιεί και νερό. Δεν είχε νερό όμως στο σπίτι του κύριου Πέτρο. Το κοτοπουλάκι πέθαινε από τη δίψα. Όμως μια μέρα, ο κύριος Πέτρος πήγε στο ποτάμι για να φέρει νερό για το άλλο κοτοπουλάκι που γεννήθηκε. Το κοτοπουλάκι περίμενε και περίμενε πολλές ώρες. Ο κύριος Πέτρος, ο αγρότης, ήθελε βοήθεια γιατί όταν έσκυψε να πάρει νερό έπεσε μέσα στο ποτάμι.

Κινδύνευε να πνιγεί. Ευτυχώς, άκουσαν τις φωνές του μακριά στο χωριό και ήρθαν πολλοί άνθρωποι και τον έσωσαν. Ο φίλος μας ο Τζακ, άρχισε να πουλά τα χρυσά αυγά και έγινε πολύ πλούσιος. Έζησε ευτυχισμένος με τη μητέρα του ώσπου μια μέρα αγάπησε ένα όμορφο κορίτσι, παντρεύτηκαν και έκαναν πολλά παιδιά.



Φώτια – Κατερίνα

Ραφαέλλα – Αντρέας

Γιώργος – Θεόδωρος

Μέλιος – Στυλιανός

Β' Τάξη
2013 – 2014